

# ‘Ik hou zo van die bloemen’

Wil Radder weet niet wat verveling is. Dagelijks, en soms zelfs 's nachts, is ze bezig met haar grote liefhebberij: het maken van zijden bloemstukken. „Ik ben pas tevreden als het beeld helemaal klopt.”

In de woonkamer, de keuken, de hal, de slaapkamer, de kelder en op zolder. Elk vertrek in huize Taormina aan de Bakenbergseweg staat vol of nagenoeg vol met bloemen. Zijden bloemen om precies te zijn. Deels verwerkt in kleine en grote bloemstukken en deels opgestapeld als kleurige munitie voor nog te creëren kunststukjes. „Ik hou zo veel, zo veel van die bloemen”, roept Wil Radder uit, terwijl ze trots haar bloemenkamer laat zien. Het is het vertrek waar ze haar bloemstukken maakt en tentoonstelt voor de verkoop. Hoewel, verkoop...

„Eerlijk gezegd wil het daar nog altijd niet zo mee vlotten”, zegt de Arnhemse met spijt in haar stem. „Ik zou veel meer willen verkopen. Niet om het geld, want daar gaat het me helemaal niet om. Nee, om mensen een plezier te doen en om ruimte te maken voor nog meer bloemstukken. Ik weet nu nauwelijks waar ik ze allemaal laten moet.”

Wil Radder maakt al een jaar of 25 zijden bloemstukken. „Ik heb twee beroepen gehad. Ik heb gevlogen bij de KLM en ik was directie-secretaresse. Maar ja, ik kreeg vier kinderen in zeven jaar en dan kun je een beroep wel vergeten. Daarom ben ik een bloemschikcursus gaan volgen. Heel kort, met droogbloemen. Maar omdat die enorm onder het stof komen te zitten, ging ik over op zijden bloemen. Elk moment dat de kinderen naar school waren of in bed lagen, sloeg ik aan het bloemschikken. Heerlijk.”

Het kost Wil Radder geen enkele moeite om de charme van haar liefhebberij uit te leggen. „De bloemen zijn op zichzelf al kunstwerken. Zo mooi en niet van echt te onderscheiden. Ik denk dat ze alle-



Wil Radder in haar bloemenkamer: „Ik ben helemaal niet commercieel. Voor mijn bloemstukjes vraag ik nauwelijks meer dan de materiaalkosten. Dat kan ook, omdat ik verder nauwelijks kosten heb.”  
foto Jan Wamelink



maal met de hand gemaakt worden in landen als China en Taiwan. Anders zouden ze onbetaalbaar zijn. Nou, als je van die bloemen dan ook nog mooie bloemstukken kunt maken, dan is het helemaal geweldig. Ik kan er niet genoeg van krijgen.” Wil Radder koopt haar kunstbloemen voornamelijk bij tuincentra. Sommige verwerkt ze direct, andere liggen te wachten op het schap of in dozen voor dat ene bloem-

stuk waarvoor ze geschapen lijken. „Voor de bloemstukken hier in huis gebruik ik in de zomer vooral zachtgroene en in de winter rode bloemen”, vertelt Wil Radder, die zegt op bestelling alles te kunnen maken.

„Sinds november vorig jaar heb ik zelfs een winkeltje in de voormalige garage naast ons huis. Met bloemstukjes, maar ook met oude spulletjes die ik in de loop der jaren verzameld heb. Ik ben een echte verzamelkont.

„Zo'n winkeltje aan huis mag, als je niet meer dan tien uur in de week open bent. Dan hoeft je ook niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Ik ben ook helemaal niet commercieel. Voor mijn bloemstukjes vraag ik

nauwelijks meer dan de materiaalkosten. Dat kan ook, omdat ik verder nauwelijks kosten heb.”

Een tijdje geleden liet Wil Radder wat nictjes van haar zelfgemaakte flyers in de buurt verspreiden, maar veel effect op de verkoop had dat volgens haar niet. „Ik heb er wel eens aan gedacht een winkeltje te beginnen in Arnhem, maar dan ben ik per maand alleen al voor de huur minimaal duizend euro kwijt. Dan zou ik dat weer moeten doorberekenen aan de klanten en dat wil ik juist niet. Ik ben al blij als mijn bloemstukjes in de smaak vallen bij anderen.” Om daar zeker van te zijn is Wil Radder bereid ver te gaan. „Eén keer ben ik zelfs bij een dame thuis gaan kijken. Van haar moest

ik een bloemstuk maken in een koperen vaas die ze van haar ouders had gekregen. Ik was maar niet tevreden over het resultaat. Daarom ben ik met de vaas naar haar huis gegaan om te zien waar deze zou komen te staan. Dat bleek in een wat donkere hoek te zijn voor een heel bont gordijn. Toen ik dat eenmaal wist, kon ik veel doelbewuster aan het werk en waren de koopster en ik uiteindelijk heel content met het resultaat. En daar doe ik het toch voor.”

**S** Wil Radders winkeltje in zijdebloemen en tweedehands artikelen is elke donderdag- en vrijdagmiddag geopend van 13.00 tot 18.00 uur. Bakenbergseweg 190, Arnhem. Telefoon 026-4453170.